

Vrijwilligers in 't zonnetje

Deze maand hebben we gekozen voor een groep vrijwilligers die de Open Tafel in De Veste te Terneuzen draaiende houdt. De Open Tafel is bedoeld voor burgers in Terneuzen, die nog mobiel genoeg zijn om naar De Veste te komen.

Vanaf 5 september 2017 zijn wij herstart met de Open Tafel. Dit na de opening van de keuken zo-lekker.

Vrijwilligers vanaf het 1^e uur

Ans Verdouw en Tea van de Berg zijn medewerksters van het 1^e uur. Rike helpt al sinds september 2018. Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers die zorgen dat van maandag t/m vrijdag de klanten kunnen bedienen. Zij verzorgen tussen de middag de warme maaltijd. Veel klanten komen uit de directe omgeving van De Veste of wonen daar. De klanten komen aan tegen 11.30u en gaan tegen 12.45u weer terug naar huis of een andere activiteit.

Achtergrond vrijwilligers

Ans heeft voorheen gewerkt op de personeelsafdeling van het ROC nu SCALDA. Via haar man Ton, die vrijwilliger is bij Tafeltje-dek-je en ook klusjes uitvoert, kwam zij in contact met dit vrijwilligerswerk.

Rike heeft gewerkt bij de vroegere Cokesfabriek in Sluiskil. Ook is ze vrijwilligster bij het Leger des Heils. Zij heeft de oproep voor medewerkster aan de Open Tafel gelezen via internet.

Tea is gevraagd als gastvrouw via zo-net om de Open Tafel te ondersteunen, gezien haar ervaringen in de horeca en het plezier in omgaan met mensen.

In gesprek met de vrijwilligers

Net voor de start van de Open Tafel kan ik nog even in gesprek met de dames. Daarna willen ze (terecht) hun aandacht aan de klanten geven. Eigenschappen die zij belangrijk vinden om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen zijn vriendelijkheid, openstaan voor de behoeften van de mensen en het voeren van een gesprekje met hen. Ook geven ze aan dat zij soms heel ver gaan in het vrijwilligerswerk.





“We hebben bijvoorbeeld tijdens de kerstweek voor een presentje en versiering gezorgd om het toch wat gezelliger te maken voor de klanten”.

Ze staan niet alleen voor de klanten, maar hebben samen ook een band richting dit werk. Zo willen we ook nog even Suzan van Oosten herinneren die er ook vanaf het begin bij was, maar helaas is overleden. Samen zorgden de andere vrijwilligers ook een beetje voor Suzan en ondersteunden haar waar nodig. Dat zorgt voor saamhorigheid. De vrijwilligers geven wel aan ondersteuning en respect vanuit de organisatie te appreciëren. Duidelijke planning en afspraken is een must om het vrijwilligerswerk goed te doen.

Ondertussen druppelen de klanten al binnen. Diegene die nog even een gesprekje willen, komen wat eerder. Daarnaast zie je de klanten ook tijdens het samenzijn gezellig met elkaar in gesprek.

Dames, bedankt voor dit fijne gesprekje en voor jullie inzet! Dit geldt uiteraard ook voor de andere medewerkers!

Interesse in vrijwilligerswerk?

Heb jij bovenstaande capaciteiten of ken je iemand die dit wel leuk zou vinden? Meld je dan aan! Het vrijwilligerswerk geeft zoveel voldoening. Het is wel belangrijk dat je fysiek wat kunt verzetten.